

Indhold

Leder.....	5
Det mest sexede i Verden er cykelbude.....	6
På elektronisk rejse gennem internettet.....	8
Sleeping Beauty (anmeldelse).....	10
Learning The Ropes.....	12
Et vintereventyr (novelle).....	14
Halloween in kinky Capital of the World.....	20
Marquis de Sade - Sadismens fader.....	24
Domina ude af kontrol (novelle).....	28
Ekshibitionisternes julesang!.....	33
Samtaler om SM.....	34
SMå Slag	42
Kalender.....	44
Kontaktannoncer.....	46

Udgiver:

Den Selvejende Institution
Forlaget SMil
Postboks 691
2200 København N
Tlf. & Fax: 35 85 56 80

Redaktion:

Ansvarshavende redaktør:
Morten Z. Nielsen

Tegnere
Lars Bergquist
Sandy

Jacob Winther
Leon
Foto: Fotomic m.fl.



Deadline for næste nummer:

15 Januar 2000

Redaktionen modtager gerne bidrag i form af tekst og billeder, men kan ikke påtage sig noget ansvar for uopfordret indsendt materiale. Indsendt materiale, der finder nåde for redaktionens strenge blik vil blive bragt ved først givne lejlighed. Vi modtager meget gerne stoffet på diskette;, om nødvendigt er vi også istand til at grabbe billeder fra videofilm. Indsendt stof kan - om ønsket - bringes under pseudonym; dog skal redaktionen (jvf. presseloven) have navn og korrekt adresse og for fotografiers vedkommende tillige både model(ler)s og fotografers skriftlige tilladelse (underskrift bag på foto). Medsend frankeret kuvert, hvis stof ønskes retur.

Stof bragt i SMil-bladet tilhører bladet og kan genoptrykkes efter redaktionens skøn; dog kan særlige aftaler med henholdsvis fotografer, andre bidragsydere og modeller indgås med redaktionen.

Alt stof behandles fortroligt. Artikler og illustrationer udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens eller Landsforeningen SMil's holdning.

Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise, redigere, herunder forkorte indsendte indlæg. Hvis dette ikke ønskes, skal dette udtrykkeligt anføres i manuskriptet.

Eftertryk af tekst og billeder - helt eller delvis - er kun tilladt med den ansvarshavende redaktørs skriftlige accept.

Abonnement:

3 numre: kr. 200,-
6 numre: kr. 375,-

Sats & Layout Forlaget SMil (Redaktionen)

Oplag: 2000

LEDER

Den sidste leder i dette år, århundrede og årtusinde. Mens alle er ved at gå amok i Millinnium festivitassen sidder vi her på redaktionen og tænker fremad, og selvfølgelig også lidt tilbage.

Men det med tilbageblikket overlader vi til nostalgikerne og de sentimentale. Redaktionen har til hensigt at se fremad. Årskiftet skal være vores milepæl i udviklingen af SMil Bladet. Jeg har efterhånden fået sammentømtret en rar lille flok mennesker og der kommer hele tiden nye til.

Det betyder at vi kan lave et bedre blad rent teknisk. Det betyder også at vi kan lave et mere indholdsmæssigt varieret blad som vil kunne tilgodese endnu flere af vores mange læsere over hele landet.

Det betyder dog ikke, at uden jer læsers hjælp, at vi bare sådan udn videre kan smække et blad sammen. At sætte SMil Bladet sammen er en kompliceret proces hvor der er mange hensyn undervejs. Vi skal være informative, underholdende, der skal være noget af P-værdi, billederne skal helst være gode og novellerne saftige. Og er der ikke nogen tegning fra Bergs hånd, ja så er det slet ikke noget SMil Blad. Vi håber og tror dog at det lykkes os indimellem at ramme noget rigtigt.

Julens budskab er enkelt. Kærlighed, kærlighed til dine nærmeste, dine venner og til resten af verden.

Det er desværre sjældent at der er totalt fred på jorden juleaften og julenat, men vi kan håbe. Vi kan dog sikre at der er fred herhjemme og at vi kan vise vores kærlighed. Race Bannon skriver i sin bog "Learning The Ropes" at kærlighed kan være et kys af en pisk. Det kan også være en romantisk bon-



dage eller et godt gedigent knald. Vi skal huske at vise kærligheden til hinanden, vi skal huske at respektere hinanden, på godt og på ondt. S/M kan være en svær størrelse at have med at gøre. Vi har alle vore forskellige opfattelser af det, alle vore fetich, alle vore yndlingsfantasier. Det er ikke altid nemt at forene dem i et fælles forhold. Men selve ideen bag kærligheden må være at der er plads til begge i forholdet og at der

derfor også er plads til forskellighederne, og andre præferencer indenfor sexlivet.

S/M handler om respekt, respekt for det andet menneske, dets tanker og fantasier, for andre måder at gøre tingene på og for andres måder at opfatte S/M på. Det er ikke nogen facit liste til S/M.

Jeg blev engang i SMils Aften & Natskole konfronteret med følgende spørgsmål: "Når du nu som rigtig sadist...". Rigtig sadist, rigtig sadomasochist? Måske, hvis det kunne defineres. S/M er for lige så meget et spørgsmål om at turde lege, at turde prøve nye ting og nye grænser. Jeg ved ikke om det er fordi at jeg er utilfreds med det bestående, men tanken om at der kunne ligge nye oplevelser og lure bag det næste hjørne sætter min nysgerrighed i gang. Fordi, når jeg sætter respekten for min partner, legelysten og lidt humor sammen så får jeg S/M. Det er ikke kun et spørgsmål om dominans og underkastelse. Det er en ligeværdig leg mellem voksne mennesker der nyder respekt for hinanden og som

i fælles overenskomst har besluttet at udveksle deres kys på en ny og anderledes måde.

Nu vil jeg ønske alle vore læsere, annoncører og forhandlere en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår, århundrede og årtusinde.