

Sex - hvor svært kan det være

Skrevet af Mads Christensen, Politikens forlag, Kr.299,-

Anmeldt af Hanne Øs. - Illustrationerne er fra bogen

Da jeg fik denne bog i hånden, "Sex - hvor svært kan det være?" af Mads Christensen, var min første tanke - sikke en lækker bog.

Bare det at bladre den igennem var en fornøjelse. Flot design - dejlige fotos af smukke øjenvenlige modeller, og som noget forfriskende tillige humoristisk i form af en fotoserie med Barbie & Ken i både mulige og umulige stillinger under udfoldelse af diverse par- og selskabslege. Sjovt-sjovt.

S/m'erne ikke glemt

Meningen med denne bog er, at sex skal være det, sex er - en kilde til sjov og fornøjelse.

Hvorfor gøre sex så højtideligt og svært, når det bør være så nemt! For alle os legeglatte sexudøvere præsenteres der i bogen et bredt udsnit af legetøj med billeder og tekst, specielt udvalgt fra "de voksnes" legetøjsbutikker.

Der er lidt til enhver lyst og lejlighed.

Vi s/m'er er heller ikke glemt. Der er vist både håndjern, kæder, brystklemmer, pelsforet lædermaske, diverse piske og butt-plugs. Alt i alt et blandet udbud af legetøj til vore lege og fornøjelser.

Men når det så er sagt, så må jeg reagere på teksten, der forklarer hvordan legetøjet skal bruges. Jeg

aner en underliggende latterliggørelse af specielt det s/m-relaterede legetøj.

Det rammer mig!

Frisindet moralist

I indledningen af bogen gør Mads Christensen en stort dyd ud af hans, åhh så store tolerance og frisind.

Alligevel ligger der en lille selvgod moralist med et hånligt smil tilovers for s/m og stikker hovedet i busken! Det er ærgerligt med disse løftede øjenbryn og infantile småfnis fra Mads Christensen, det klæder ikke hans ellers udmærkede bog.

Man kan undre sig over, at Mads Christensen, der gør et stort nummer ud af, at han har haft et "kvindeligt ekspertpanel" til at afprøve diverse dildoer, i denne sammenhæng ikke har gjort det samme med det specifikke s/m-legetøj.

Jeg er sikker på, at han kunne have hentet gode råd og vejledning, enten på en introaften i SMil, eller hos SMil's udmærkede rådgivning.

Men måske er det for provokerende for en mand som Mads Christensen at erkende, at han finder disse lyster interessante at udforske, og derfor er den sikreste udvej at vælge den slet skjulte latterliggørelse.

Tænk hvis der var nogen der troede, at han havde prøvet det selv!

Der er ikke rigtig noget nyt under solen i bogen, jeg har hørt udtrykket "vanille-sex" brugt, og synes det

SMÆK!

Nogle hader konceptet, andre kan ikke komme i gang uden, men størstedelen af dem vi har talt med er tiltrukket af ideen og nærer en eller anden form for nysgerrighed. I sin oprindelige form er sadisme og/eller masochisme noget for viderekomne, men i takt med den mere og mere frie holdning til sex er der flere og flere der tyr til et smæk i den bare i ny og næ uden at føle sig som s/m-tilhængere.

Far frem med lempe, og vær sikker på at den der modtager smækkene er med på ideen.



temmeligt præcist beskriver bogens indhold.

Men indpakningen er frisk og ung ingen tvivl om det.

Der er også en A-Z ordbog i bogen. Det er godtnok set før, men denne er til tider underholdende. Jeg syntes lige, I skal have den her på falderebet:

Under X i ordbogen står der:

Xylofon-sex . Det er når man lægger en masse mænd på en lang række og giver hver af dem en brummetone. Så lader man en kvinde løbe rundt og sætte sig på de forskellige mænd, der så brummer deres tone. Med lidt øvelse kan den hurtige kvinde lære at spille små melodier.

Den kunne jeg altså ikke stå for - den udløste en sund latter.

Konklusion:

En "Vanille-sex" bog uden den store interesse for s/m-udøvere - men en smuk bog med humoristiske elementer og smukke billeder.

Mads Christensen burde komme en tur i SMil, og få udvidet sit seksuelle verdensbillede lidt.



Smæk, tæsk og pisk befinder sig i den grå zone mellem det acceptable og det forkastelige. Mange opfatter ideen med at tugte den man elsker som uforståelig, mystisk og sågar pervers. Andre synes at en erotisk magtkamp er en af de største turn-ons. Det er din egen vurdering hvor du befinder dig i dette spektrum. Her er to vareprøver fra piskehvidlen. En er kamelpisk-inspireret, en anden vel nærmest en slags modificeret ridepisk. Begge kan få den udvalgte balder til at rødme . . . hvis det altså er det man er til.

Invitationen er afgået til Mads Christensen sammen med et nummer af dette SMil Blad (red.).

Quills - Med pisk og fjerpen

I slutningen af januar er der premiere i Danmark på filmen Quills. Filmens hovedperson er ingen ringere end Marquis de Sade i hans tid på Charenton asylet.

Han spilles af Geoffrey Rush og filmen er instrueret af Philip Kaufman, som også stod bag succesen Tilværelsens ulidelige lethed. En korsetteret Kate Winslet, hende den

yndige fra Titanic, spiller Marquis de Sades tjenestepige Madeleine.

Quills handler mest om ytringsfrihed, og det er nok det titlen, som betyder fjerpen, hentyder til og ikke til andre alternative anvendelser af fjer.

Kate Winslet fortæller i et interview til Premiere, at hun indvilgede i at blive pisket rigtigt til en af scenerne i

film. Hun blev overrasket over ondt det gjorde, men det fik en ægte reaktion frem.

Film og flere af skuespillerne sår for at blive nomineret til en Oscar, så det er altså ikke porno der er tale om, men mon ikke det er værd at se alligevel.

modesty