



Anmeldelse af Quills:

Med fjerpen og pisk

1700-tallets mest berygtede filosof, anarkist, forfatter, levemand og frem for alt sadist - Marquis de Sade er det altfortærende centrum i filmen *Quills*.

Vores anmelder er yderst begejstret og betegner det som en suveræn film på alle punkter. Der er fem piske ud af fem mulige.

Af: Top



Det engelske ord "quills" betyder fjerpenne. Det er også titlen på Phillip Kaufmans film om Marquis de Sades sidste leveår i en fransk galeanstalt i attenhundretallet.

For alle sadomasochister betyder navnet de Sade noget helt specielt. Han skrev bøger fulde af udførlige og meget grafiske beskrivelser af seksuel tvang og underkastelse. Det fik den ene halvdel af hans samtidige i Frankrig til at forlange hans perverse hoved på et fad. Den anden halvdel var til gengæld travlt optaget med at prøve at få fat i hans bøger.

Han skrev især om den seksuelle tilfredsstillelse ved at tilføje andre mennesker smerte. Dermed kom han til at lægge navn til, og blev stamfader til begrebet sadisme.

Med pen og blod

Det er først og fremmest friheden til at tænke og udleve sine drømme og passioner, han kæmpede for.

Fjerpennene bliver i filmen et symbol på ytringsfrihed. I den gale marquis verden, er der tale om friheden til at skrive. Og da lægerne forsøger at stoppe hans passion ved at konfiskere hans penne og blæk, så skriver han videre med kyllingeknogler og rødvin. Da det bliver opdaget og konfiskeret, fortsætter han med sit eget blod og et glasskår og til slut med sin afføring og en finger. Man prøver alt, men det lykkes aldrig at lukke munden på ham.



Tag hovedet med

Da jeg hørte, at man ville lave en film om Marquis de Sade, løb det koldt ned af ryggen på mig. Jeg var bange for at resultatet enten ville blive en slibrig pornofilm eller endnu en af de ulidelige opblæste psykologiske lommeanalyser som for tiden går under betegnelsen: 'seriøs film'.

Nu har jeg set der færdige resultat, og jeg er glad for at kunne rapportere, at mine dystre forventninger slet ikke kom til at holde stik. Her er tale om en film direkte for dem, der gider tage hovedet med i biografen.

Handlingen, historien og ikke mindst afslutningen er barsk. Den holder til gengæld samtlige de små grå celler travlt beskæftiget.

Morale er der masser af. Det er ikke mindst derfor, jeg anbefaler, at man tager hjernen med.

Ingen politisk korrekthed

Jeg skal ikke udpensle det moralske budskab her. Hvis man ikke fatter det, når man har set filmen, er det håbløst og skyldes sikkert, at man hører til den del af menneskeheden, der bliver bange for alt, der er anderledes. Som f.eks. muslimske kvinder med tørklæder. Eller unge mænd der synes, at BigBrother er kedeligt. For slet ikke at tale om mennesker der er medlemmer af en forening som SMIL.

Instruktøren Phillip Kaufman fortæller et drama, og han bruger hele registret. Her er ingen pyssenyssede små politiske korrektheder. De gale er virkelig gale og deres behandlere om muligt endnu galere.

Hil Kate Winslet

På kunstnersiden er min absolutte favorit den dejligt ukrukkede Kate Winslet. Hun spiller de Sades muse. Både i sit skuespil og i interviews har hun gjort op med og taget afstand fra anoreksimoden. Hun beviser, at rigtige kvinder udmærket kan have både røv og bryster, og at de skam også kan synes, at sex er spændende. Vi mænd burde indstifte en pris til rigtige kvinder som Kate Winslet.

Mesterligt spil

Hovedrolleindehaveren Geoffrey Rush, som jeg ikke har set før, kan noget som kun meget få andre kan. Når han spiller, kommer man let til at tro, at filmværrederet har forvandlet sig til en teaterscene. Med dette specielle talent kommer den lille australier i klasse med mestre som Sir Lawrence Olivier.

For mennesker der sætter deres seksuelle frihed højt, er filmen simpelthen obligatorisk. En helt igennem suveræn film for den kræsne biografgænger.

**Din
Annonce
kunne have været her !**

kontakt

SMil Bladet

for nærmere oplysninger om priser mv.



Meld dig !

...

til SMil Bladets redaktion

Meld dig !

...

til SMil Bladets redaktion

Vi er en lille engageret redaktion, der har det sjovt med at lave Danmarks eneste magasin om s/m. Da vi sommetider har lidt for travlt, vil vi gerne udvide redaktionen med nogle ekstra folk.

Hvis du vil være med i det spændende arbejde med at lave et magasin og samtidig brænder for at sprede det sadomasochistiske budskab, er det dig, vi har brug for.

Vi mangler:

X antal journalister / skribenter

Hvis du gerne vil bringe dine egne ideer og erfaringer videre til andre s/m'ere, har du chancen her. Du behøver ikke at have nogen særlig erfaring. Vi har to professionelle journalister på redaktionen, som nok skal hjælpe i det omfang, du har brug for det.

En distributionsleder

Du får ansvaret for at køre SMil Bladet ud til vores 17 forhandlere i København samt sende det af sted til vores forhandlere i resten af Danmark. Opgaven tager cirka en eftermiddag hver 10. uge.

Layouter

Vi har allerede to til at layoute bladet. Men de kunne fint bruge lidt ekstra hjælp. Hvis du er interesseret kan du som minimum håndtere Quark. Hvis du kan mere, bliver vi naturligvis blot ekstra begejstret.

Korrekturlæser

Vi synes ikke det står helt galt til med vores danske retskrivning i SMil Bladet. Men vi vil naturligvis gerne eliminere enhver fejl, så hvis du er en grammatisk haj, overlader vi gerne jobbet til dig.

Tegner

Til vores noveller foretrækker vi stemningsfyldte tegninger, så hvis du er dygtig til at skildre erotiske situationer, har du nu chancen for at vise dit talent frem for andre.

Fotograf

Vi har en professionel fotograf, der bl.a. står for vores forsider. Men vi mangler en til at håndtere vores nyindkøbte digitale kamera. Så hvis du kan lidt mere end bare at stille skarpt har vi brug for dig.

Annoncesælger:

Selvom vi er Danmarks eneste magasin om s/m, er der næsten ingen af de butikker, som sælger s/m-udstyr, der reklamerer i bladet. Det vi vil nu gøre noget ved. Så hvis du er typen, der synes det kunne være sjovt at opsøge forretningerne her i København og pr. telefon i resten af landet for sælge annoncer, er det lige dig vi har brug for.

Hvis du er interesseret i at blive medlem af redaktionen, kan du ringe til redaktør Leon Skytte på telefon 40 60 87 28. Du kan også kigge forbi redaktionen og hilse på os tirsdag aften fra 19.00 – ca. 21.00, hvor vi normalt holder redaktionsmøde. Det gør vi dog ikke alle tirsdage, så hvis du vil være sikker på, at vi er der så ring lige først.

Vi glæder os til at se dig.

SMil Bladets redaktion