

4	SMil Bladet
5	Leder
6	I Sultanens harem
14	Klik dig ind på s/m
18	Et åbent dobbeltliv
24	Livet som switch
31	Flashback
38	Fodfetichister
42	Anderledes sommerferie
47	SMå Slag
48	Kontaktannoncer
50	SMil foreningerne
51	SMil kalenderen

# Indhold



### Udgiver

Den Selvejende Institution  
**Forlaget SMil**  
Postboks 691  
2200 København N  
Tlf: 35 85 56 80

### Redaktion

**Ansvarshavende redaktør:**  
Leon Skytte

**Redaktionssekretær:**  
Thomas Maare

**Lokalredaktioner:**  
Århus: Kari  
Aalborg: Rikke

**Art Director:**  
Valentin

**Layout:**  
Shadowman  
Boye

**Redaktionsmedlemmer:**  
Susanne  
modesty  
Hanne Øs.  
Per  
Pia  
Lone  
Jakob

**Korrektur:**  
Thomas Maare

**Tegner:**  
Hassan

**Foto:**  
Sir Stefan



### Abonnement

Bladet fremsendes diskret  
i anonym kuvert.

3 numre: kr. 200,-  
6 numre: kr. 375,-

### Produktion:

**Fotosats:**  
Christensen Fotosats Repro

**Tryk:**  
Haugaard

**Oplag:**  
2000

## Bidrag til SMil Bladet

Redaktionen modtager gerne bidrag i form af tekst og billeder men kan ikke påtage sig noget ansvar for uopfordret indsendt materiale.

Vi modtager meget gerne stoffet på diskette, men kan også scanne tekster - dog vil vi gerne frabede os håndskrevne tekster.

Indsendt stof kan - om ønsket - bringes under pseudonym; dog skal redaktionen (jvf. presseloven) have navn og korrekt adresse og for fotografiers vedkommende tillige både model(ler)s og fotografens skriftlige tilladelse (underskrift bag på foto).

Medsend frankeret kuvert, hvis stof ønskes retur.

Stof bragt i SMilBladet tilhører bladet og kan genoptrykkes efter redaktionens skøn; dog kan særlige aftaler med henholdsvis fotografer, andre bidragydere og modeller indgås med redaktionen.

Alt stof behandles fortroligt. Artikler og illustrationer udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens eller Landsforeningen SMils holdning.

Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise og redigere, herunder forkorte, indsendte indlæg. Hvis dette ikke ønskes, skal dette udtrykkeligt anføres i manuskriptet.

Eftertryk af tekst og billeder - helt eller delvis - er kun tilladt med den ansvarshavende redaktørs skriftlige accept.

Der modtages som hovedregel kun frivillige bidrag - altså intet honorar.



# Til kamp for frisindet!

## Kære tilhængere af frisindet erotik

Man hører ofte, at kampen for seksuelt frisind mere eller mindre er vundet, og den eneste grund, til at komme i foreninger som SMil, er for at møde ligesindede. Det er selvfølgelig en sandhed med modifikationer for i mange familier og på mange arbejdspladser, vil der blive løftet mere end et øjenbryn, hvis man åbent fortæller, at man er sadomasochist. Men i mere intime situationer med nære venner og potentielle partnere vil det sjældent føre til voldsomme reaktioner, hvis man fortæller det. Derfor er der en tendens til, at den seksualpolitiske kamp er trådt i baggrunden til fordel for mere selvcentrerede aktiviteter. Det er der principielt ikke noget galt i, hvis det ikke lige var fordi, at kampen desværre ikke er vundet endegyldigt endnu.

## De homoseksuelle og os

Den 17. august stak intolerancen igen sit grimme fjæs frem på Nørrebro i København. De homoseksuelles Mermaid Parade blev overfaldet af sten- og flaskekastende 2. generationsindvandrere. Årsagen var, efter sigende, at de muslimske landes repræsentationer i Danmark skulle have overrakt en homofobi-pris, fordi de ikke tolererer seksuelle mindretal. To af paradens deltagere blev lettere såret og kørt på hospitalet.

Denne hændelse var ikke rettet mod s/m'ere - og så alligevel. Det var ikke bare et angreb på retten til at være homoseksuel, men generelt på retten til at være anderledes. Og de homoseksuelles kamp for retten til at vælge seksualitet uden frygt for represalier og omverdens fordømmelse har alle, der tilhører en seksuel minoritet, uden

tvivl nydt godt af. Hvis ikke de homoseksuelle helt tilbage i 1948 havde haft modet til at stifte deres egen forening og starte den seksualpolitiske kamp, var den første SMil-forening næppe blevet født i 1979, så var det nærmere blevet i 89 eller ....?

Nu har man det selvfølgelig ofte lidt lettere som s/m'er end som homoseksuel. Hvis vi får en ny kæreste, der skal præsenteres for venner og familie, behøver vi ikke fortælle, hvad vi kan lide rent seksuelt. Men hvis man er homoseksuel, er der ligesom ikke nogen vej udenom at fortælle, man har en kæreste af samme køn. Konklusionen er imidlertid stadig den samme: Kampen for seksuelt frisind knytter alle seksuelle minoriteter sammen. Hvis først man får held med at undertrykke de homoseksuelle, så er det generelle frisind truet. Men hvem er så fjenden?

## Den sande fjende

Fjenden er ikke for alvor nogle få forvirrede, uvidende ignorante 2. generationsindvandrere, som ikke fatter for femogtyveøre om at leve i det her land. Deres angreb er selvfølgelig alvorligt nok og bør mødes med den dybeste afsky, men de er formodentlig kun ganske få. I hvert fald er de næppe repræsentative for den almindelige muslim. Desværre kan deres angreb starte en bølge, hvor der sættes lighedstegn mellem det at være muslim og intolerant. Præcis som man har set i forbindelse med terrorangrebet på USA. Lad mig på det kraftigste advare imod dette!

Intolerance er ikke knyttet til nogen bestemt religion, den findes overalt. Prøv f.eks. at spørge Indre Mission, hvad de synes om homoseksuelle eller andre, der afviger fra den snævre seksuelle norm.

Manglende frisind findes overalt, og det er det, som vi møder i dagligdagen, der er farligst. Hvis du f.eks. sidder til en fest og hører folk tale negativt om s/m, forsvarer du det så, eller holder du mund, fordi du ikke vil risikere noget? Hvis du holder mund, ved du, hvor den virkelige kamp skal kæmpes. Den skal kæmpes derhjemme, på arbejdspladsen, i byen og alle andre steder, hvor man møder mennesker, der forsøger at gøre verden lige så grå som deres egen hverdag. Den skjulte fjende i hverdagen er den farligste og mest ødelæggende. Nogle få tåber, der kaster med sten, finder vi nok ud af at forsvare os imod.

## Til kamp for frisindet, uanset hvor slagmarken er!

I bladet kan du denne gang komme med derind, hvor man normalt kun kommer, hvis man er kastreret eller kvinde - nemlig i sultanens harem. Fra denne fantasiverden går vi videre med et kig på problemerne ved at være switch og både tænde på at dominere og blive domineret. Vi kigger også på det vanskelige i et parforhold, hvor kun den ene part er til s/m.

Af andre goder for de frisindede, har vi gode steder på nettet, fodfetichisme samt en anmeldelse af dette års s/m-sommerlejr. Jeg ønsker dig god læselyst med et blad, som jeg kan garantere vil virke voldsomt stødende og moralsk forkasteligt på enhver, der ikke ejer seksuelt frisind.

*Leon Skytte*