

# Anmeldelse af SISC sommerlejr: Anderledes sommerferie

Tag med på en sommerferie, der ikke minder om dem de fleste mennesker holder. Her var det pisk, håndjern, en haveslange og en gummimaske som er seværdighederne og ikke museer og smukke landskaber. Scenen var den veludstyrede SISC-gård på Djursland.

*Af Susanne Thomsen*

Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg mindes fra min skoletid, at "skriv om din sommerferie", var et sikkert emne for skoleårets første fristil. Her sidder jeg så og gør det igen. Jeg er imidlertid ikke helt sikker på, at min lærer fra dengang ville have sat pris på denne "fristil", selvom jeg selvfølgelig ikke kan være sikker.

For ca. 1 år siden sad jeg en aften i SMil København og lyttede til nogle medlemmer, der havde været på s/m-sommerlejr, og jeg bestemte på stedet for, at det skulle jeg også prøve. I foråret meldte jeg mig derfor til min første (men ikke sidste) uge på SISC-lejr (SISC er den organisation der arrangerer sommerlejrene). I den forbindelse havde jeg nogle spørgsmål og ringede til SISC's "filekeeper" i åbningstiden om onsdagen og fik ikke alene svar på alle mine spørgsmål, men også en særdeles hyggelig sludder.

Kort tid efter indmeldelsen modtog jeg et lille informationskrift fra SISC, hvor de efterlyste deltagere til nogle arbejdsweekender, hvor "gården" skulle gøres klar til sommerens gæster. Jeg sendte en mail til "filekeeper" (i SISC bruger de meget engelske betegnelser, da der kommer gæster fra hele Europa) og



sagde, at det ville jeg gerne, men jeg manglede transport. Snart efter havde de fundet nogen, der skulle derover og gerne ville tage mig med. Endnu en gang må jeg sande, at man skal passe på, hvad man siger. Nå spøg til side, det blev til i alt to meget hyggelige og effektive weekender, hvor jeg lærte en del mennesker at kende, nogle af dem mødte jeg igen i min sommerferie. Jeg blev anbefalet uge 27, da den mere eller mindre er beregnet på nye deltagere, og de "gamle", der er der, er mere opmærksomme på at hjælpe os nye.

## Gården

Selve lejren er en gammel firelæng-et gård, der ligger et sted i Jylland - adressen får du først, når du skal derover. Fra porten kommer man forbi parkeringspladsen og frem til det ene hjørne af firkanten. Til højre har vi stuehuset, hvor gårdens "vicevært" "B" bor i den ene ende, og i den anden ende er der køkken, kontor, toiletter og vaskemaskine. Til venstre har vi sovesalen. Det er en gammel stald, hvor der i stueetagen er indrettet nyt badeværelse og sauna i den ene ende og sovesal med senge adskilt af sorte forhæng

i resten. På 1. sal er der soveområde med madrasser på gulvet og små gardiner ud fra væggene.

Den næste bygning, vi kommer til, er spisesalen, hvor der i stueetagen er et stort rum med borde og stole, sofakrog og køkkenhjørne med opvaskemaskine, porcelæn, glas, osv. Ovenpå er der et rum, hvor der i den ene ende er skolestue med pulte og tavle, i midten "sygehus" med hospitalsseng og hvad der ellers hører til og i den anden ende en sofagrube.

Sammenbygget med spisesalen, og med indgang fra denne, er den sidste længe, der starter med "Dungeonen" og fortsætter med "Vognporten" med "det våde rum", to celler og diverse andre rum. Til slut er der værkstedet, hvor "B" og "Læderworkshoppen" holder til.

I gårdspladsen mellem bygningerne er der græsplæne med to metalstativer og en gabestok, der er fortrinlige til at fastgøre genstridige slaver i - det kan jeg garantere for.

## Ankomsten

Jeg ankom til gården lørdag den 30. juni fuld af forventninger. Hvilke forventninger er jeg faktisk ikke helt sikker på. Jeg vidste godt, at det ikke blev otte dage med s/m døgnet rundt, men jeg håbede, det blev mere end otte dage som tilskuere. Nå, det måtte tiden vise.

Jeg fandt det bedste sted at sove, pakkede ud, klædte om og gik en tur rundt på området for at se, hvad der var sket, siden jeg sidst havde været der. Efterhånden som resten kom gik snakken mere og mere livligt. Jeg kendte en stor del af de andre fra SMil København eller fra arbejdsweekenderne.

Efter aftensmaden bød lejrlederen, Ole, velkommen og fortalte os om



de regler, der gjaldt for lejren. Der var ikke mange, så det var hurtigt overstået. Han bad os også skrive os på til forskellige opgaver, der skulle udføres dagligt, f. eks. borddækning, afrydning, opvask og støvsugning. Der var tre små opgaver til hver i løbet af ugen, så det var overkommeligt.

Til slut præsenterede vi os selv med, fornavn, hvor vi kom fra, om vi havde været på lejr før, hvad vi var til, samt andre ting der kunne være af interesse.

Resten af aftenen gik med hyggesnak og måske en enkelt lille drink eller to.





### Om dagen

Nu vil jeg ikke skrive af efter min dagbog, hvilket også vil være vanskeligt, da jeg ikke har nogen, så resten bliver ikke en kronologisk opremsning, snarere mine oplevelser og indtryk, som jeg nu husker dem.

Det jeg husker mest fra dagene er, at det var VARMT. Vi gik rundt i alt fra intet tøj til næsten intet tøj. Kun

når nogen skulle en tur til købmanden, måtte de klæde sig "tækeligt" på. En anden ting var, at det var begrænset, hvor meget s/m, der foregik om dagen. Det var simpelt hen for varmt.

Et sted, der dog var stor aktivitet om dagen, var læderworkshoppen. Jeg tror alle fik lavet noget, nogen meget, andre mindre. Det var billigt, og der var god hjælp, når vi ikke vidste hvad eller hvordan.

Når jeg siger, at der ikke blev leget så meget om dagen, er det ikke helt korrekt. Der foregik en del, men det var fortrinsvis noget, der ikke krævede alt for hårdt arbejde. En pudsig ting var, at når pisen var i gang om dagen, lød der nok nogen "AV", men når de kom med have-slangen med den kolde stråle, SÅ blev der hylet. Jeg oplevede selv at blive lænket sammen med hånd-jern til en anden dame og en bænk, hvorefter hun fik have-slangen i den frie hånd og fik besked på at sprøjte på mig. Det siger sig selv, at jeg ikke var enig, og det endte med, at vi begge blev særdeles våde til tilskuernes store fornøjelse.

En eftermiddag oplevede jeg selv pludselig at blive "leget med". Jeg havde allerede fra starten gjort opmærksom på, at jeg var m'er og alene, så hvis nogen kunne tænke sig .... Det var der heldigvis nogen, der kunne. Jeg blev pludselig kaldt over til L og F (et ægtepar), fik armene lænket sammen og fik ordre på at hente min gummimasse. Jeg hentede den og fik den på. Nu kunne jeg ikke se noget og ikke sige ret meget. Det var en fantastisk følelse. Jeg kunne bare sidde, hvor jeg fik besked på. Vidste ikke hvad der skete omkring mig og ikke hvem, der var hvor. Og oven i det hele var det udendørs. Jeg har tidligere prøvet det indendørs, men her virkede det meget stærkere.

Efter et stykke tid blev jeg trukket på benene og ført hen til et af metal-stativerne. Her blev jeg bundet fast, så jeg kun kunne stå på et af benene ad gangen. Snorene var anbragt så genialt, at når det ene ben gik ned, blev det andet løftet, men de kunne ikke nå jorden samtidig. Hænderne var bundet op på samme måde, så jeg havde ikke noget fast holdepunkt nogen steder. Så gik L og F i gang. Jeg fandt hurtigt ud af, at der ikke var det sted på kroppen, de ikke kunne komme til. Efter nogen tid mente de, at jeg trængte til en pause og fik lov til at



få begge ben på jorden, men for at jeg ikke skulle tro, at de var blodsødne, blev jeg anbragt med vidt skrævende ben, jeg ved snart ikke, hvad der var værst.

Efter "hvilepausen" blev jeg løsnet men fik armene bundet sammen på ryggen og måtte nu gå rundt i gården efter deres direktiver. Jeg kunne stadigvæk ikke se noget, så jeg måtte bare stole på dem. På et tidspunkt fik jeg besked på at lægge mig på ryggen, og så fik jeg brusebad. Nej ikke fra haveslangen, det var lunkent, nærmere betegnet 37 grader varmt, så kan du selv regne resten ud. Nu trængte jeg til et bad. Det blev af den kolde slags, og jeg tror, jeg kunne høres tydeligt, selv gennem masken.

Til slut fik jeg lov til at gå ind og tage et rigtigt bad og derefter komme og takke mit herskab for at opdrage den ulydige slavinde.

## Om aftenen

Om aftenen, efter aftensmaden, blev der tændt op i brændeovnen og stearinlysene i "Dungeonen", og så var der klar til leg. Tilskuere var velkomne, men kommentarer og uinviteret deltagelse var forbudt. Det var meget forskelligt, hvor meget de forskellige legede, nogen meget, andre lidt, ligesom det var meget forskelligt, hvor mange der var i gang samtidig. De, der ikke legede, sad gerne og hyggede sig i spisesalen eller udenfor.

Tirsdag aften var vi næsten alle sammen i SMil Århus. De har nogle hyggelige og pæne, men ikke særlig store lokaler. Der er et stort rum, der kan deles op i flere afsnit med diverse forhæng, samt et mindre og et lille rum, der begge kan låses. Desværre var der særdeles varmt, hvilket nok dæmpede legelysten en smule. En ting, der dog opnåede stor opmærksomhed, var en stor drejeligt skive, hvor man kunne



spænde et "offer" fast og så dreje vedkommende, så man kunne komme til, hvor man havde lyst. Jeg prøvede det selv og kan fortælle, at det var en helt fantastisk oplevelse at hænge med hovedet nedad og blive "kildet" med en pisk mellem de spredte ben. Jeg håber at få lejlighed til at prøve det igen en dag.

Fredag aften var der "prinsesseleg". De ulydige, eller uheldige, slaver blev ført frem for den onde prinsesse, der sad på sin trone i "Dungeonen". Vi måtte så tilstå vores brøde, og det hjalp ikke at påstå, at man var uskyldig, det gjorde det bare værre. Vi blev idømt strenge straffe, der blev eksekveret enten af vores egen hersker eller af





prinsessens storvisir eller bøddel. Efter en lidt famlende start tog "legen" fart, og det blev en dejlig aften med mange ømme kroppe. Til slut blev nogen af os "tvunget" til at overvære at både bøddelen og hofslaven blev straffet.

Sidste aften var der efter middagen show, hvor flere af os bidrog til underholdningen, og hvor de ting, vi havde lavet i løbet af ugen, blev vist frem. En enkelt syntes ikke det var nok at lægge det frem, hun gik

mannequin kun iført de fremstillede remedier. Det var faktisk en imponerende mængde. Vi må åbenbart have været effektive.

### Slut på ugen

Så var ugen slut, og vi tilbragte sidste morgen/formiddag med at gøre grundigt rent til næste hold, og så var det desværre farvel for denne gang. Det havde været en fantastisk dejlig uge næsten uden problemer

deltagerne imellem. I hvert fald væsentlig mindre end jeg havde været forberedt på. De "tekniske" problemer, så som en brændende opvaskemaskine, det dog lykkedes at repareret inden aftenens opvask til køkkenholdets store glæde, og en stoppet kloak med mere, forbi-går vi i tavshed.

### Bagefter

Nu sidder jeg så og oplever ugen i tankerne, mens jeg skriver mine indtryk. Jeg håber, det er lykkedes mig at give udtryk for hvilken fantastisk oplevelse, det var. Godt nok kunne jeg have ønsket mig at opleve mere, men som enlig m'er er det altid svært, og jeg oplevede langt mere, end jeg havde forventet. Om end jeg selvfølgelig havde forsøgt at forberede mig på at måtte nøjes med at være tilskuer.

Hvad så næste år? SELVFLØGELIG skal jeg med igen, det er HELT sikkert.

Hvad så med dig? Har du lyst? Hvis du har, synes jeg, at du skal melde dig til. SISC annoncerer her i bladet, når tiden nærmer sig, og så er det bare at henvende sig.

På gensyn på SISC-lejr.

# Filmmagasinet

## Herskerinder, dominaer og fruer - på video

Vesterbrogade 127, 1620 København V, telefon 33 21 03 11  
Åbent: Mandag - Fredag 10.00 - 19.00 Lørdag 10.00 - 16.00