

Det forjættede land

En personlig beretning om, hvordan et nærmere kig på en gammel plakate fremkaldte en række erindringer og tanker om for alvor at vedkende sig sin SM-side. Det handler, som alle væsentlige ting, i sidste ende om kærlighed.

Tekst: Victor Felix

Det har været en behagelig og munter oplevelse at deltage i SMil Bladets redaktionsmøder det sidste halve års tid. For et par gange siden sad jeg og kiggede på en plakate på væggen i redaktionslokalet, da det pludselig slog mig, at jeg jo havde været til den udstilling i 1981, som plakaten reklamerede for. Jeg blev grebet af et stille vemod, som er smukt beskrevet i Paul Simons lille vers Bookends.

Nu kan jeg ikke sige, at jeg fortryder en hel masse i tilværelsen. Mangt og meget, som er så oplagt i bagklogskabens ulideligt klare lys, kunne ikke være gjort anderledes, mens begivenhederne udspillede sig. Når det er sagt, havde jeg gerne været aktiv og bevidst SM'er lidt tidligere i mit voksne liv. Piet Hein må tilgive mig en let omskrivning af hans kendte gruk: Husk at leve mens du gør det, Husk at SMile mens du tør det.

SM på plakaten

Midt på plakaten er der en ret enkel tegning af to velskabte nøgne mennesker set bagfra. Man lægger mærke til, at manden har halvlangt hår - long ago it must be. Adam og Eva er på vej ind i paradiset - SM-paradis. Mon ikke det er Gud, der holder piskens foroven?



Jeg kan ikke huske, hvor jeg læste om udstillingen, men jeg kan huske, at jeg fandt på forskellige undskyldninger overfor mig selv for at tage derind. Undskyldninger i stil med, at man jo måtte se, hvad der rørte sig i samfundet osv. At vedkende mig min disposition kunne jeg simpelthen ikke, selvom jeg nok forstod impulsen.

Fra udstillingen husker jeg især et billede, med svensk tekst underligt nok, af en bagbundet knælende slavepige, der betjente sin herre med munden, mens han havde et solidt greb om hendes hår. Det billede kedede mig ikke.

Grublerier

Rodins smukke skulptur Grubleren er mit alter ego - jeg grubler meget og længe over tingene.

Jeg kunne ikke længere skjule mine lyster for mig selv, men jeg skammede mig og tænkte, at jeg nok var et uhyre, når jeg havde lyst til at gøre den slags ved kvinder. Og som de fleste jeg kender, har jeg behov for et positivt selvbillede. Hvem vil ikke gerne være et godt menneske?

Grubleren er i dag nået frem til, at et godt menneske selvfølgelig ikke vil nægte hende, som dybt i sit smukke hjerte begærer det, piskens kærtegn.

Time it was,
and what a time it was,
It was...
A time of innocence,
a time of confidences.
Long ago...it must be...
I have a photograph.
Preserve your memories;
They're all that's left of you.

Uddrag af Paul Simons
Bookends

Sadisme, Masochisme



... og Kærlighed?



31. okt.-14. nov. 1981. Kl. 14-22

Udstilling i Huset, Magstræde 14

Entre 10 kr. Børn u. 15 år kun i følge med voksne Arr.: SMil

Erfaringer i mellemtiden

Når jeg dengang i 80'erne var sammen med en pige, var det altid langt dejligst, hvis hun blot antydningvis underkastede sig, kunne lide at blive holdt fast, taget hårdt og den slags "lovlig" SM.

I 1992 rejste jeg til Torino i sommerferien for at besøge en italiensk pige, som jeg havde en affære med. En affære, som ikke inkluderede SM. Tilfældigt opdagede jeg en ridepisk i hendes klædeskab.

Hun fortalte, at en tidligere elsker havde insisteret på, at hun skulle bruge den på ham. Imidlertid sagde hun, at piskens eksistens var ubekvem at skulle redegøre for. Dermed forærede hun mig den. Den er stadig i min besiddelse, og jeg redegør for den her.

Sent på sommeren samme år fik jeg endelig lokket en pige, som jeg havde bagt på i nogle måneder, til at besøge mig. Vi indledte et forhold og var seksuelt meget glade for hinanden.

En morgen gik jeg på arbejde, og hun sov videre i min lejlighed, da hun ikke skulle møde den dag. Da jeg kom hjem, lå der det dejligste brev, i hvilket hun takkede mig for at have været særlig styrende og dominerende den forgangne nat.

Jeg blev smigret, glad og ophidset og besluttede mig til gå videre næste gang. Det var en stor succes, og pisken blev nu en fast ingrediens i vores ritual. Hun gav sig hen til den og til mig på en meget smuk måde.

Siden har jeg ikke været så udfarende, men er nok mere på det mentale plan nået til en fuldstændig afklaring mht. mine lyster. Jeg var midt i 90'erne kæreste med en, som ikke var til SM. Selv om det forhold havde andre kvaliteter, og nok også strandede på noget helt tredje, blev jeg da helt sikker på, at jeg ikke vil nøjes med "vanille".

I 1997 var jeg medlem af SMil i nogle måneder, men kunne ikke rigtig finde ud af at blive aktivt søgende. Dog glædede jeg mig over, at afklaringen endelig var kommet. Jeg var ikke længere det ringeste i tvivl. Jeg er til SM.

Sidste forår gjorde jeg et energisk forsøg på at genindlede et forhold til min første SM-kæreste fra 1992. Hun havde andre planer. Da det stod klart for mig, besluttede jeg mig for seriøst at melde mig ind i SM-miljøet i København. Det er jeg stadig i gang med. Blandt andet ved at skrive for nærværende blad.

Frisindets frontkæmpere

Min historie er på godt og ondt en del af en større fortælling.

I 1930'ernes Danmark virkede nogle få fremsynede mennesker for kvindefrigørelse og seksualoplysning. De havde også andet på programmet og gik under navnet De Kulturradikale. Det skal ikke forveksles med det Radikale Venstres kulturpolitik. Seksualoplysning var nemlig absolut ikke politisk korrekt i 1930'erne. Der går en lige

linje fra de kulturradikales virke dengang og frem til 1960'ernes opløsning af ikke så få snærende bånd på seksualiteten. Stiftelsen af græsrodsforeningen SMil i 1979 kan ses som kronen på værket.

Jeg nærer stor respekt for de mennesker, der startede vores forening. Selvom det var tiden for græsrodsbevægelser, skulle der et særligt mod til at sætte SMil i verden. Vi er jo stadig ikke politisk korrekte, og man kan løbende notere sig, at oplysningsarbejdet ikke er forbi. Det omgivende samfund er bestemt ikke så tolerant, som man kunne ønske sig.

Lev og lad leve

Selv tror jeg, at man bliver mere hel, når man vedkender sig alle dele af sin identitet.

Jeg er heldigvis meget andet end SM'er, men jeg er også SM'er. Jeg skal gudskelov ikke helbredes af

en falsk, indsigtløs og indskrænket psykologi. Omvendt er min seksualitet ikke et evangelium, som skal trykkes ned over hovedet på andre. Masser af folk er anderledes disponeret og har et godt seksualliv uden SM - fred være med dem.

Jeg vil forvente, at samfundet fortsat tolererer SM, fordi det udøves mellem enige voksne. Jeg vil også gerne i det stille medvirke til en større rummelighed i samfundet overfor SM.

Ægte lyst

På mig virker den eksponering SM får i tv-programmer a la Pernilles Univers mere som vindueskiggeri, end som noget, der kunne øge tolerancen, forståelsen og rummeligheden, men jeg kan jo tage fejl, og måske er det bedre end ingenting.

SM er også på nogen måder blevet næsten irriterende trendy. Folk,

som knap ved, hvad det handler om, klæder sig i tøj med meget potente signaler. Den mode skaber heller ikke nogen ægte indsigt i, eller forståelse for, SM.

Jeg vil påstå, at selv hvad det seksuelle angår, er mennesker påvirket af konventioner. En konvention kan også være påstanden om et akademi af "erfarne", som udfører SM-ceremonier på den helt rigtige måde.

Den konvention er i mine øjne totalt latterlig. Ekshibitionisme og lækkert fetichtøj er uden tvivl meget ægte og lystbetonet for nogen. Andre udstiller deres seksualitet for at opnå en slags status. Det sidste kan ikke være ægte nydelse.

Det ægte er at gøre de ting, man faktisk har allermost lyst til. Det er muligt med lidt tålmodighed, sammen med sin partner, stilfærdigt at finde frem til gensidig nydelse

Sving Piskan over Forlaget SMil



Vi søger en ny forretningsfører

Nu har du chancen for at få en af de mest spændende og indflydelsesrige poster i SMil, som forretningsfører i Forlaget SMil.

Hvis du kunne tænke dig jobbet, skal du have lyst til indflydelse på en af de vigtigste udadvendte funktioner i SMils organisation. Du vil komme til at arbejde sammen med en masse spændende og søde mennesker, der ligeledes arbejder for at udbrede det positive kendskab til SM.

Din funktion er du selv med til at definere. Jo mere aktiv jo mere bestemmer du. Dog er der nogle konkrete opgaver, som skal løses. Det er f.eks. ajourføring af

abonnementslister, afregning af moms samt told og skat, deltagelse i bestyrelsesmøder og evt. indkøb til bogcafeen i samarbejde med daglig leder.

Vi har brug for, at du starter så snart som muligt.

Henvendelse til Leon på tlf. 4060 8728 eller mail på forlag@sado.dk

Hvad er forlaget

Forlaget hører direkte under SMils Landsudvalg og udgiver bøger om SM, driver bogcafeen og styrer økonomien på SMil Bladet. Det er derfor en meget vigtig brik i vores udadvendte arbejde.

gennem en stor åbenhed for, hvad der faktisk er pirrende, snarere end hvad, der burde være det.

Man kan virkelig gøre noget vidunderligt og fortryllende dejligt for hinanden - se efter glimtet i øjnene, thi de er sjælens spejl.

SM og Kærlighed

Teksten på plakaten er Sadisme, Masochisme...og Kærlighed. Gad vide om de tidlige SMilister har været i defensiven og følt, at de skulle overbevise offentligheden om, at SM og Kærlighed kunne forenes?

Noget kunne tyde på det: SMil Bladet nr. 7, årgang 1981 har samme billede af Adam og Eva på forsiden og fortæller om udstillingen. I en opfordring til medlemmerne om at give en hånd med, kan man læse:

"Hjælp os til at vise, at SM så langt

fra er alt det stygge, der siges, først og sidst er fed lyst og storslået imødekommehed, så udmærket som noget, om nogen skulle tvivle, tør vi sige det, kærlighed."

Ægte Kærlighed

Det vemod jeg følte, da jeg så plakaten, er under arbejdet med denne artikel blevet afløst af taknemmelighed over, at det trods alt er lykkedes mig at indtage denne side af mig selv og blive mere hel.

Det triste faktum er jo, at nogen lever et helt liv i benægtelse af deres seksualitet. Min hårdt tilkæmpede selvindsigt fritager mig dog ikke for kærestesorger og deslige, for jeg lever på jorden og desværre ikke i Edens Have. Men det bliver alt sammen nemmere at bære, jo bedre jeg forstår mig selv.

Instinktivt ved jeg også, at kærligheden har bedre chancer, jo mere jeg vedgår mig alle dele af

mig selv. Hende, der underkaster sig mig, kan jeg elske meget hengivent. Måske er paradiset alligevel ikke så langt herfra. Derfor kan det gøre mig helt trist, når nogen fastslår, at de skam ikke regner med at finde deres soulmate i et SM-chartrum på internettet eller lignende steder.

Den underforståede logik er: Jeg har godt nok opsøgt dette snavs, men den fine, ægte kærlighed findes selvfølgelig ikke her.

Jeg forstår kun alt for godt, hvordan de tænker. Det er bare så forkert, for selv om man uden tvivl kan finde meget snavs rundt omkring, findes den store ægte kærlighed også overalt og for resten ikke sjældent på ydmyge steder.

Det er det, jeg vil tænke på, når jeg fremover kigger på den gamle plakat med dens vindue ind til det forjættede land.

city piercing kombinerer hygienisk og professionelle teknikker med æstetik

Tilbud

Får du udført 2 piercinger samtidigt giver vi 20% rabat på piercing og smykke - dog ikke guldsmykker.

Det vi ikke har, skaffer vi.

NØRRE FARIMAGSGADE 61 1364 KØBENHAVN K 33 91 91 32
www.citypiercing.dk citypiercing@citypiercing.dk

Medlem af:

