

Blikket

Tekst: Pia Klit, illustration: M. Jørgensen

Pludselig overvældes jeg af lyst til dig
Et behov for at være nær dig
For at mærke din krop mod min

Mit blik søger over mod dit
Men du er optaget af noget andet
Jeg flytter min længselsfulde krop
Over til din på den anden sofa

Jeg sætter mig ved siden af dig
Du opdager det
Men læser videre i bladet

Jeg kan se, du forsøger at skjule et lille
smil

Du har opdaget mit hungrende blik
Jeg prøver at fjerne bladet fra dine hænder
Men du holder igen

Pludselig lægger du bladet fra dig
Og river mig ned til dig på sofaen

Du kysser mig stille, men inderligt
Du holder lidt igen
Og kigger mig dybt i øjnene

Dette uudgrundelige blik du kan sende mig
Disse dybe mystiske øjne
Et smil kan anes

Blikket borer sig ind i min sjæl
Sender varme rundt i hele kroppen
Dette blik som behersker og besidder
Mit hjerte, min sjæl og min krop

Dit blik gør mig blød i knæene
Sender isninger gennem hele min krop
Får mit åndedræt til at stakkes

Med dette blik kan du få mig
Med dette blik er jeg din

Du holder om mig
Kan mærke mit begær efter dig
Men du driller
Kysser mig dybt
Hvorefter du bare knuser mig

En hånd kommer indenfor blusen
Tager et fast greb i min ene brystvorte
Du kærtegner den blidt
For så pludselig at vride den rundt



Isninger løber gennem hele kroppen
Løber ud i hver en nervefiber
Tænder mig og gør mig sulten

Dit blik signalerer, at jeg er din
Du er beherskeren
Og jeg er den beherskede

Varmen breder sig
Som en ild

Smerten fra brystet løber direkte ned i mit underliv
Jeg kan ikke gøre modstand
Jeg bliver magtesløs i dine arme

Lysten bliver overvældende
Jeg begærer dig over alt andet
Du kan få mig nu, hvis du vil
Min kære, du skal bare sige til

Men du holder igen
Leger med den anden brystvorte
Kærtegner mine bryster
Og lader en hånd glide ned over min ryg
For til sidst at ende i et fast greb om min bagdel

Du hiver og niver i mine brystvorter
Smerten sender fryd og lyst gennem min krop
Jeg har lukket øjnene
Kan knap nok ånde

Jeg overgiver mig i dine arme
Glider ned på gulvet
Og sidder på knæ foran dig

Jeg lægger mit ansigt på din brystkasse
Og kigger dig i øjnene

Dit blik er dybt
Disse mørke blå øjne kan gøre alt ved mig
Når du bruger det blik mod mig
Er jeg fuldstændig magtesløs

Og jeg nyder det

Nyder denne magt du har over mig
Nyder dine faste tag
Nyder denne kærlige smerte du tilføjer mig

Jeg kan ikke stå imod
Dit blik og dine hænder
Jeg er din, kæreste
Og det bliver jeg ved med at være

Du er min mand
Jeg er din fuldstændig og aldeles
Gør ved mig hvad du lyster
For jeg ved, at du gør det i kærlighed

Åhh, dette blik
Jeg kan ikke modstå det



Ode fra Slavinden

Tekst: Skorpion 2000, Illustration: M. Jørgensen

Smertens søde nektar flyder som honning gennem mine lemmer.
Blomstens kronblade åbnes langsomt,
uendelige ydmygelser strømmer.
Guddommelige følelser når jeg kravler og kysser dine fødder, hersker.
Hellig smerte modtages med bøjet nakke og hengivenhed.
Smertens kærlige varme sender strømme gennem min krop,
mens jeg stønner af taknemmelighed til dig min hersker.
Blomstens åbnede kronblade oversvømmes af guddommelig nektar,
klar til dig min hersker.