

Co EO 04

FEST PÅ Dragsholm Slot

— GIV DRØMMENE RUM

En gang i sommeren 2003 modtog vi en ganske særlig invitation: Bite The Apple har fornøjelsen at kunne invitere til et unikt og luksuriøst arrangement på Dragsholm Slot. En SM/fetich fest i Danmarks ældste verdslige bygning. Slottet, der har stemning, spøgelse, et pragtfuldt køkken og en fantastisk historie, vil danne en perfekt ramme om denne helt specielle fest. Forlad hverdagen og giv lysten, fantasien og drømmene rum.

Af Ellen | Foto Jan Djenner | Illustrationer Emil Olsen

Vi blev hurtigt enige om, at dette måtte være den ultimative mulighed for at kunne udleve en blanding af O's historie og Eyes wide shut på dansk grund.

Min ejer og jeg kørte forventningsfulde fra København lørdag den 27. december ved middagstid og ankom til Dragsholm Slot lige lidt for sent til at deltage i rundvisningen på slottet.

Slottets genfærd

Men vi havde læst os til, at slottet, der i dag ejes af Inge Merete og Peter Bøtger, formentlig stod færdigt i år 1254, og at der var op til flere spøgelse bl.a. Jarlen af Bothwell, der blev fordrevet fra Skotland, blev fanget for sørøveri i Norge, ført til København og derfra deporteret til fangenskab på Dragsholm Slot, hvor han døde få år senere i 1578. Hans fangekælder indeholdt nu et vokskabinet, som illustrerede hans fangenskab.

Også en datter af huset skulle gå igen som "Den hvide dame", efter at hun omkring år 1540 blev gravid som følge af et forhold til en af husets tjenestefolk. Som straf murede hendes brødre hende inde i en væg, hvor hun stadig var iført en smuk hvid kjole. Hun blev ved en renovering i begyndelsen af 1900-tallet rent faktisk fundet som skelet og er nu begravet under passende kirkelige former – vi mødte hende heller ikke...

Derudover skulle vi også kunne møde "Den



grå dame", en tjenestepige fra fattige kår, der stjal af sølvtøjet, men i stedet for at blive vist bort, blev hun oplært i sømmelige sæder og skikke, herunder ærlighed, af slotsfruen og fik tilsynet med slottets sølvtøj. Hun skulle ifølge historierne stadig gå rundt og kontrollere beholdningerne. Mange historier, der nemt kunne få fantasien til at snurre.

Roser og spanskrør

Slottet levede, med sin lidt strenge barokstil, fuldt op til fantasierne. Indvendig var der dog varmt, smukt og stilfuldt indrettet i

de store sale og smukke soveværelser.

Vi blev modtaget med professionel varme i receptionen, vi havde jo gjort os nogle overvejelser over, hvordan de mon opfattede sådan nogen "underlige nogen," som os, men der var ikke et løftet øjenbryn, ikke en snert af afvisning i personalets fremtræden – vi følte os ganske enkelt velkomne og hjemme.

Som en særlig velkomst, var der lagt en langstilket rød rose og et spanskrør frem på sengen på værelset. De ømme minder om denne gestus holdt 14 dage efter...

Efter at have hilst på gode venner og indta-



*-og det er godt at have en ven at støtte sig til, når nøden er størst!
Spanskrøret fra velkomstpakken var godt nok avs!*

get sandwich og et lille glas i Dragsholms stemningsfulde kælderrestaurant, hvor et par ulydige masochister modtog deres straf af bøddelen i gabestokken, var det tid til omklædning til gallamiddag i Riddersalen. Vi tog dog lige en rundtur på slottet inden, da vi jo ikke havde været med til den officielle rundvisning tidligere på eftermiddagen.

Det viste sig, at Stig havde lejet hele slottet, og at alle sale, jagtværelserne og selv jarlens fangehul derfor stod til gæsternes frie afbenyttelse, og der var sat passende "instrumenter" op rundt omkring til fri leg

senere på aftenen. Også kirken stod åben, men vi blev enige om, at respektere de lokales religion ...

Riddersalen

Vi blev modtaget med varme af Dragsholm Slots restaurantchef, norske Thormod Balterød ved riddersalens indgang. Sikke en forvandling!

Riddersalen og de tilstødende gemakker myldrede pludselig med magtfulde herrer og ædle riddere, divaer, smukke møer, ydmyge slaver, skønne slavinder, korset- og kappeklædte venezianere, romerske legionærer og kejserinder.

Vi blev hilst velkommen med champagne og kort efter kaldt til bords til en udsøgt tre-retters menu, meget diskret serveret af et personale, som igen var professionelle til fingerspidserne, selv om vores kvindelige tjener et kort øjeblik kom i tvivl om, hvor hun skulle sætte vandkarafllen, da vores gode ven overfor begyndte at lege med sin elskerindes bryster under forretten.

Helt højtideligt blev det, da en herre bekendtgjorde at have friet til sin kæreste – og at hun havde sagt ja! De fik et dybtfølt tillykke og mange gode ønsker for fremtiden med fra os alle.

Der blev også knebet en tåre, da Bo

Schwartz rejste sig og bekendtgjorde lukningen af sit livsværk, Schwartz' Mode i Studiestræde, på grund af sit svigtende helbred.

Også Stig fik selvfølgelig et ord med på vejen, både for sin enestående indsats for SM/fetich-miljøet gennem årene og for at stå som arrangør af denne enestående fest på Dragsholm.

Efter middagen blev der indtaget kaffe og cognac i de tilstødende lokaler, hvor en selskabsleg blev startskuddet til sjov og ballade i de øvrige sale, mens DJ'en rettede an med lækker sexet dansemusik.

Jagtværelset

Der blev leget overalt, men især jagtværelserne med deres flotte tunge træpaneler fra gulv til loft, jagttrofæerne og den lækre stemning af gammeldags herreværelse indbød til blide kærtegn og hårde smæk. Det var også her, Deres udsendte opdagede brugen af tryllereb. Min ejer og vores gode ven fra middagen havde aftalt at lade elskerinden og mig binde sammen, mens de piskede os, men da de var løbet tør for reb, fik de os til at holde om hinanden i stedet for, dermed var tryllerebet opfundet. Det virker glimrende, og det er godt

at have en ven at støtte sig til, når nøden er størst! Spanskørret fra velkomstpakken var godt nok avs!

Hele aftenen og natten var præget af en ganske særlig forventningsfuld og kærlig feststemning, som gjorde det både ualmindelig frækt og ualmindelig trygt at deltage. Alle var indstillet på, at gøre dette til en enestående oplevelse for hinanden – og det blev det!

Vores gode ven og elskerinden helmede ikke, før de ud på den lyse morgen havde fået afprøvet hver en krog af slottet. Vi, lidt mindre ungdommelige, fandt vores senge lidt tidligere, selv om det nu ikke blev til meget søvn, men nok et par dejlige stunder mere, indtil vi tæt sammenfiltrede forsvandt ind i en kort søvn.

Næste morgen var der mange kærlige blikke og røde kinder, både her og der, og alle var vist lykkelige for de rigelige mængder af kaffe og morgenmad i kælderrestauranten. Bare det ikke havde gjort så pokkers ondt at sidde ned!

Efter at have sagt farvel til nye og gamle venner og chekket ud hos receptionens

venlige personale, vendte vi, på alle måder mætte, næsen mod København og hverdagen.

Tak

Kære Stig, tak for en storslået oplevelse! Vi er mange, der håber at arrangementet kan blive en fast tilbagevendende begivenhed at se frem til efter julens mere fredssommelige familiemæssige udskjelser, det kan varmt anbefales.

Det lykkedes os til fulde at forlade hverdagen og give lysten, fantasien og drømme rum.

Dragsholm, der til daglig drives som hotel- og kursusvirksomhed, er et besøg værd, selv uden gabestok og gallafest, hvis du vil forkæle din elskede med en særlig oplevelse. Og personalet er i hvert fald dejligt afslappede overfor "sådan nogen som os."



Du kan finde flere oplysninger om Dragsholm Slot på følgende link: <http://www.dragsholm-slot.dk>

Oplysninger om slotsfesten på: <http://www.xslot.dk>

Hele aftenen og natten var præget af en ganske særlig forventningsfuld og kærlig feststemning, som gjorde det både ualmindelig frækt og ualmindelig trygt at deltage.

